



75 jaar Vrijheid

Helaas moesten veel van de evenementen, die in het kader van Vier de Vrijheid door veel organisaties uit ons dorp werden voorbereid, wegens de COVID 19 pandemie worden afgelast. Maar dat betekende niet dat de Tweede Wereldoorlog met al haar verschrikkingen niet werd herdacht. In 2020 werden we ons nog extra bewust wat inperking van die vrijheid betekent en was het samen herdenken en vieren van die vrijheid misschien wel belangrijker dan ooit. Samen met onder andere Ol Eel, de Protestantse Gemeente en in nauwe samenwerking en met steun van de gemeente Tynaarlo organiseerde het Herdenkingscomité Eelde de volgende activiteiten:

13 april; 'Eelde' bevrijd: Een dag van vreugde en verdriet.

Vlaggen en vlaggenmonument

Op 13 april trokken de geallieerde troepen Eelde binnen. Overal kwam de Rood, Wit, Blauwe vlag tevoorschijn. Dit was het begin van een traditie om op de 13^e te vlaggen. En dit werd ook dit jaar, meer dan ooit door velen gedaan.

Daarnaast werd samen met Ol Eel en met steun van de gemeentewerken bij de rotonde in Paterswolde een vlaggenmonument opgericht. Dit monument trok veel aandacht en er werd onder andere op radio Drenthe en in de verschillende lokale kranten aandacht aan besteed.

Parachute

Op de rotonde was een 'parachute' geplaatst; het symbool van 75 jaar Vrijheid in de Gemeente.

Monument Kluivingsbos

Op 13 april werden in het Kluivingsbos bij het monument voor Jacob de Vries en Willem Harm Rutgers door de familie de Vries en Herdenkingscomité bloemen gelegd. De opname van deze plechtigheid was, samen met een kort verhaal van Berend de Vries over zijn leven als zoon van Jacob, te zien op de websites van het Herdenkingscomité en Ol Eel. Hiervoor was veel belangstelling.

Monument R.A Berg

Dezelfde ochtend werd met een kleine plechtigheid de herdenkingssteen voor R.A. Berg, de Noorse piloot die omkwam bij een aanval op het vliegveld Eelde onthuld. Het verhaal van de oorlogsinspanningen van R.A. Berg werd door Marieke Voormolen verteld. Van de plechtigheid werden opnamen gemaakt die via diverse websites bekeken konden worden. Ook dit is intensief gebeurd.

Kerkdienst

Op 18 april Kerkdienst werd in de dienst in de Dorpskerk staat stil gestaan bij de oorlog en de bevrijding met verhalen over dominee Arnold, predikant in Eelde, over het leven in een vrouwenkamp in toenmalig Nederlands Indië en over de onderduikers die achter het orgel verstopt zaten.

De dienst van de Protestantse Gemeenschap in de Dorpskerk was te volgen via www.kerkomroep.nl.

Activiteiten 4 mei

Kransleggingen

Op 4 mei werden door het Herdenkingscomité bloemen gelegd bij de monumenten in de Duinen en Eelderwolde en werd een moment stilte in acht genomen.

Op de begraafplaats legde burgemeester Marcel Thijsen in de ochtend een krans bij het oorlogsmonument.

Het Nationale comité 4 en 5 mei stelde aan het Herdenkingscomité 3000 tulpen in de nationale kleuren beschikbaar die bij het monument op de begraafplaats waren geplaatst.

Bij alle oorlogsgraven op de begraafplaats en de oorlogsmonumenten in het dorp werden zoals elk jaar bloemen neergelegd.

Herdenkingsdienst

Op 4 mei 's avonds werd zoals elk jaar de Tweede Wereldoorlog herdacht in de Dorpskerk met bijdragen van burgemeester Marcel Thijsen namens het gemeentebestuur en de voorzitter van het Herdenkingscomité Adriaan Ferf afgewisseld met pianomuziek. De plechtigheid in de Dorpskerk werd gevolgd met de kranslegging bij het monument op de begraafplaats en 2 minuten stilte. Helaas zonder dat hieraan de stille tocht vooraf werd gegaan en zonder publiek. Wel was een kleine erewacht bij de graven van de gesneuvelde militairen aanwezig.

De herdenking in de Dorpskerk was voor het eerst digitaal en was te volgen 4meieeldepaterswolde.nl en oleel.nl

Activiteiten 5 mei

Op 5 mei werd in de ochtend de vlag van Sussex's gehesen bij het Dorpshuis ter ere de Canadese troepen die een grote bijdrage aan de bevrijding van Nederland hebben geleverd en na de oorlog in Eelde waren gelegerd.

Overige activiteiten in het kader van Vier 75 jaar Vrijheid

- Via de Dorpsklanken is aan alle abonnees een poster bezorgd om samen met tekeningen die kinderen maken over het thema Vrijheid op 5 mei voor het raam te hangen.
- Publiceerde Ol Eel een boekje met een wandeltocht langs locaties met een speciale betekenis in de Tweede Wereldoorlog. Op elk van deze locatie kon naar een verhaal worden geluisterd, voorzien van beelden.
- Tevens voorzag Ol Eel de Dorpsklanken van informatie voor 13 artikelen welke in de maanden februari, maart en april in de Dorpsklanken werden gepubliceerd.